

'Find common ground'

Soms zijn er van die zinnnetjes in boeken, films of liedjes die blijven rondzingen in het hoofd. Ken je dat? Ik had het laatst toen ik een aflevering van *The good doctor* keek. De hoofdpersoon, die worstelt met het gedrag van een co-assistent, krijgt van zijn mentor het advies: '*Find common ground*'. Sindsdien zoek ik naar een Nederlands equivalent van die uitdrukking. Want er schuilt zoveel waardevols in die drie woorden. Dat je niet focust op de verschillen, maar zoekt naar wat je gemeenschappelijk hebt en hoe je daarmee bouwt aan een gezamenlijke basis. Zoiets. Maar dan bondiger.

Hetzelfde

Jij zegt groen
voor mij is het blauw.
Jij denkt een man
ik zie een vrouw.
Al willen we samen
we komen er niet uit.

Als we nou links
of toch eerst rechts?
Wij doen altijd zus
maar wij liever zo.
Als het zo moet
dan liever niet.

Men raakt niet op weg
wie geeft dat toe?
Pas bij het zoeken
naar wat verbindt
zien we hetzelfde:
een kind.

Janneke van Bockel
Ouderschapsdeskundige en ouder – in willekeurige volgorde
www.metamama.nl